

Hej!

Under vecka 18 var vi 12 stycken som satte av mot England och de nordliga grevskapen Cheshire och Derbyshire. På grund av uppkomna logistiska problem med tillgängliga flyg fick resan förkortas med en dag, den sista dagens studiebesök kunde dock utan större bekymmer fördelas ut på övriga dagar. Resan har till största delen finansierats av fondmedel från Nötkreaturstiftelsen Skaraborg, och hade inte varit ekonomiskt genomförbar utan dessa fondmedel.

På torsdag kväll samlades vi på Landvetter flygplats i Göteborg för avfärd mot Manchester. Bokning hade gjorts av boendet Rusholme Rooms som vi utgick ifrån under hela resan.

Under fredagen bar det av mot grevskapet Cheshire för en dag fylld med besök på nötkötts- och mjölkgårdar. Det första stoppet var hos familjen Brown på Bidlea Dairy. Ray Brown och hans familj har här byggt upp en imponerande verksamhet med mjölkproduktion, eget mejeri samt ett café där bland annat gårdens egen glass såldes. Bidlea Herd på 300 kor var dessutom en av landets ledande avelsbesättningar på Holstein och hade vunnit många utmärkelser för detta, årligen såldes drygt 80 tjurar till avel. Familjens stora engagemang för samhället Holmes Chapel var stort, bland annat hade ett dagcenter för byns äldre byggts, en bröllopslokal hade ställts i ordning i det gamla tjurstallet och ett gym höll på att byggas under vårt besök.



Foto: Oskar Reineling

Efter en lätt lunch i Holmes Chapel anlände sällskapet till bröderna Marrow på Bagmere Farm. Här bedrevs mjölkproduktion med drygt 1000 djur fördelat på tre gårdar. Majoriteten av korna var korsningar av Holstein och Jersey, vilka ingick i ett vårkalvningssystem. Gården hade stort fokus på betesdrift och använde sig utav ett betesmanagementprogram för Nya Zeeland. På den gård vi besökte fanns totalt 450 kor vilka mjölkades i en 40*2 mjölkgrup. Varje vecka mättes gräset 1-2 gånger, och korna beräknades ha ett intag på 107 kg/ko och dag (ej kg ts).



Foto: Oskar Reineling

Dagens sista besök var hos Ian Norbury i Mobberley, där han höll en avelsbesättning med svart Aberdeen Angus. Dessa hölls på bete under året om och togs endast in för kalvning. Även här bedrevs ett aktivt betesmanagement där gräset mättes en gång i veckan. Totalt brukades 160 hektar där fodret och betet till de 120 kalvande korna producerades. Under ett år såldes drygt 30 ungtjurar till avel. Tjurarnas sperma kontrollerades av veterinär innan försäljning, allt för att säkerställa att de bästa djuren gick vidare. Övriga handjur kastrerades och föddes därefter upp till slakt med de kvarvarande kvigorna. Den optimala tillväxten låg på drygt 1 kg om dagen. Ian hade ett stort engagemang för sina djur och arbetade även med en hel del miljöåtgärder i form av blommande vallfröblandningar och häckar.



Foto: Oskar Reineling

Tidigt på lördagsmorgonen mötte vi upp bussen och styrde kosan mot Hope Valley i the Peak District, Derbyshire. Dagens första besök var hos Amy och David Gyte på deras gård Lower Plumpton Farm. Här bedrevs mjölkproduktion med 60 mjölkande kor av rasen British Friesian, en skyddad nationalras (att jämföra med den äldre SLB-kon). Dessa hade högre fetthalter och var mindre än Holstein av nordamerikanska linjer. Könnsorterad sperma och tjur användes till mjölkorna, kvigorna betäcktes med en angustjur. Dessa avkommor behölls sedan för att födas upp till slakt, tjurkalvarna kastrerades och föddes upp på bete med kvigkalvarna. Mjölkorna höll länge, medellaktationen låg på 6 laktationer. Inkalvningsålder skedde runt 2,5-3 år. Utöver mjölkorna fanns drygt 100 tackor, dessa hölls ute under hela året och togs endast in för lamningen. Hela produktionen var relativt extensiv med fokus på att hålla utgifterna nere. Detta fungerade bra för paret som inte hade några planer på nyinvesteringar för tillfället.



Foto: Oskar Reineling

Efter en god, engelsk lunch på The Olive Tree i Sparrowpit anlände vi till Harden Clough Farm och paret Metcalfe. Här fanns en mindre besättning dikor av rasen Ling Cattle, en skotsk ras. Huvudfokus låg dock på gårdens fårskötsel. Dessa lammade under våren. Drygt 300 tackor var av så kallad "lowland type" och betade på de marker som låg närmast gården, nere i dalen. 200 tackor var istället av "park type". Dessa var hårdigare och tillbringade större delen av betessäsongen uppe på hedarna runt om dalen. Paret bedrev rasavel med Cheviotfår och hade dessutom ett projekt med så kallade "Badger marked cheviots" där den ovanligare, gråa färgen inom cheviotrasen bevarades. Fåren klövverkades inte rutinmässigt, däremot fick de gå igenom klövbud med jämna mellanrum samt behandlades mot fluglarvsangrepp två gånger om året.



Foto: Oskar Reineling

Dagens och resans sista besök var på Aston Hall Farm. Här bedrevs lamm- och nötköttsproduktion med 750 tackor och drygt 100 dikor. Kalvning skedde året om i omgångar medan lamningen var under mars-april. Gården låg i ett naturreservat och hade därmed stora skötselkrav. Familjen investerade ofta i ny teknik, och hade nyligen köpt in en robotklippare för att klippa ner gammal ljung på hedarna runt gården. För tillfället pågick hetsiga diskussioner med lokala myndigheter som istället ville bränna ljungen, något som lantbrukarna motsatte sig då gnistor kunde ligga och pyra i torven i flera veckor efteråt. Utöver skötseln av ljunghedarna hade man återställt murar och häckar i området. Gården hade dessutom ett eget vattenkraftverk samt solceller och kunde därmed sälja el till lokala industrier/samhällen.



Foto: Oskar Reineling

Söndagen, resans sista dag, ägnades med besök i Manchester. Gruppen besökte olika butiker, restauranger samt en kyrka där vi fick delta i en gudstjänst dedikerad till kröningen av kung Charles III. Efter en tågresor ut till flygplatsen gjorde vi alla hemfärden tillbaka mot Sverige.



Foto: Oskar Reinelng

Resan har varit värdefull för hela gruppen och har givit oss alla nya erfarenheter och kunskap. Vi har även kunnat jämföra brittisk och svensk djurhållning där många likheter och skillnader kunde fastställas. Vi anser att svenska lantbrukare, speciellt inom nötkötts- och lammproduktion, har mycket att lära från våra brittiska kollegor, som i många år har arbetat med att ta fram högkvalitativa produkter till låg kostnad. Samtliga gårdar har haft ett stort fokus på betesdrift och har alla haft fastställda avelsprogram för sina respektive målsättningar. Vi har nu bjudit in samtliga lantbrukare och tjänstemän vi har träffat till att besöka västsverige i framtiden, en resa kommer troligen anordnas inom några år med unga, brittiska lantbrukare. Med tanke på det förändrade resläget och att resan krockade med kungens kröning, vilket innebar storhelg för britterna, var resan en stor framgång.



Foto: Oskar Reineling

Vi skulle vilja tacka Nötkreatursstiftelsen Skaraborg för att ni gav oss möjligheten att genomföra denna resa. Vi skulle även vilja tacka våra sponsorer, Växa Sverige, Jordbruksaktuellt och J-O Brink som ytterligare bidragit till resan. Ett särskilt tack riktas även till de lantbrukare som tog sig tid att välkomna oss, samt tjänstemännen på NFU, Rachael Gillbanks, Andrew Critchlow, Helen Wainwright och Liz Berry som var behjälpliga med att ordna studiebesök.

Med vänliga hälsningar

Oskar Reineling, AT21