

Skara den 19 maj 2015

Hej!

Nyligen åkte Naturbruksgymnasiet Uddetorps 25 lantbrukselever ur årskurs 2 samt undertecknade tre lärare på en utbytesresa till Sparsholt College i England. Den fyra dagar långa studieresan finansierades till största delen av fondmedel från Nötkreaturstiftelsen Skaraborg. Utan dessa fondmedel hade resan inte varit ekonomiskt möjlig för oss att genomföra, och vi vill därför på detta sätt tacka er för det generösa bidraget vi fick. Resan var mycket värdefull för eleverna och medföljande personal och gav eleverna många nya erfarenheter och värdefull kunskap. Bland annat fick eleverna under resan chansen att jämföra standarden på svenskt lantbruk och svensk djurhållning med den engelska, vilket upplevdes som mycket intressant. Resan ökade också sammanhållningen i klassen, vilket eleverna upplevde som en positiv bieffekt. En utav våra elever, Filippa Jolemark, har författat en artikel om resan. Artikeln har blivit publicerad i ett flertal medier, och vi bifogar denna text till er.

Eleverna vill med bifogade tackbrev och urval av bilder från resan uttrycka sin tacksamhet för resan, och vi hoppas ni uppskattar att få en del av resan skildrad genom elevernas perspektiv. Vi hoppas också att även kommande generationer elever ska få möjlighet att genomföra liknande utbytesresor som en del i sin utbildning här hos oss på naturbruksgymnasiet Uddetorp. Åter igen, vårt varmaste tack för det bidrag ni tilldelat oss!

Med vänliga hälsningar



Margareta Badh
Lantbrukslärare

Marie Johansson
Språklärare



Fredrik Stäpel-Jensen
Maskinlärare

Ett uppskattat besök hos lantbrukaren Richard Foord



Längs floden Themsen med Big Ben i bakgrunden





På Heathrow Flygplats utanför London



Utbytesresan till England nådde elevernas förhoppningar

Nyligen åkte Naturbruksgymnasiet Uddetorps 25 lantbrukselever ur årskurs 2 samt tre lärare på en utbytesresa till Sparsholt College i England. Den fyra dagar långa studieresan finansierades till största delen av fondmedel från Nötkreaturstiftelsen Skaraborg. Resan gav eleverna nya erfarenheter och värdefull kunskap, och ökade också sammanhållningen i klassen.

Resan tog sin start tidigt en måndag morgon. Gruppen tog ett flygplan från Landvetter till flygplatsen Heathrow strax utanför London varifrån man sedan tog tunnelbanan in till London för en guidad stadsvandring ledd av lärarna. Stadsvandringen gick från London Bridge vidare ner mot floden Themsen som sedan följdes till fots förbi Shakespeares teater The Globe och vidare mot London Eye och Big Ben. Efter en tur upp i London Eye fick alla eleverna fri tid för att gå runt i staden och antingen shoppa, fika eller göra något annat. Mot kvällen färdades gruppen med buss till ett hotell i den mysiga staden Winchester där man sedan bodde resten av vistelsen.

Nästa dag hade Sparsholt College arrangerat flera intressanta studiebesök, bland annat hos en stor återförsäljare av maskiner från John Deere. Där fick gruppen en lärarrik föreläsning om John Deeres bakgrund och sedan en guidad visning av maskinerna. Nästa besök var på en stor gård vars namn var Laverstoke Park. Laverstoke Park grundades av den forne brittiske racerstjärnan Jody Scheckter som numera är en framgångsrik riskkapitalist. Gården var stor och hade bland annat grisar, vattenbufflar, hästar, kor, oxar och får. Mest kända är de kanske för sin egenproducerade mozzarellaost. De hade också ett eget laboratorium, ett eget slakteri och en stor kompost vars material man återanvände ute på åkrarna.

Onsdagen bjöd även den på en rad minnesrika studiebesök, bland annat till Richards Foord som driver en mycket mindre men desto mer pittoresk gård med köttdjur. Där fick gruppen bland annat en guidning genom naturskön hag- och ängsmark korsad av en å. I den ån hade självaste Barack Obama fiskat! Efter studiebesöket hos Richard Foord besökte gruppen företaget Ridley Rappa som erbjuder sinnrikt konstruerade hjälpmedel för bland annat temporär stängsling av olika hagar. Dagen avslutades med rundvandring och middag på Sparsholt College. Sparsholt College är med sina flera tusen elever mycket större än Uddetorp, och utbildningarna är inte inriktade enbart mot naturbruk utan de erbjuder också mer allmänna linjer. Efter middagen avslutades kvällen på en typisk engelsk pub där eleverna under mycket skratt utmanade varandra i den traditionella bowlinglika sporten skittels.

Sista dagen ägnades åt ett besök i en utav England största och kanske vackraste nationalparker, New Forest. Gruppen gästade byn Lyndhurst och besökte där muséet för New Forest. New Forest består till största delen av skog, hedar och betesmark, och rymmer gott om lösgående djur såsom kor, får och hästar. Många elever tyckte att det var väldigt fascinerande att se hur hästarna hade möjlighet att ströva fritt på byns gator. Lyndhurst blev gruppens sista studiebesök innan hemfärden mot Sverige.

Eftersom Uddetorp har ett utbytesprogram med Sparsholt College kommer de engelska lantbrukseleverna att ha möjlighet att besöka Sverige i maj månad för att hälsa på de svenska eleverna och lära sig mer om svenskt lantbruk, växtodling och djurhållning. De 25 eleverna från Uddetorp var efter resan mer än nöjda med allt de fått se, uppleva och lära sig, och nu är de i full gång med att planera programmet för sina engelska vänner. Vad de hoppas på allra mest är kanske att få möta dem i en prestigefull fotbollsmatch!

Vår fantastiska Englandsresa

Denna resa var en fantastisk upplevelse. Vi fick en fantastisk möjlighet att se hur dom bedriver ett lantbruk i England. Det är en liten skillnad på kultur och regler men det var väldigt kul att se. Men även att de var intressant men lika läskigt var de att se hur illa ställt de var på vissa av gårdarna. Man tänkte ofta på vad som skulle hemma om den gården fanns i Sverige. Men de var viktigt att se att alla dom regler och förordningar vi har i Sverige verkligen hjälper till att djuren mår bättre och lever i en bättre miljö.

Det var lite kort om varför de är så viktigt att se hur de är i andra länder och tackar så hemskmycket till pengarna som vi fick.

Emil

Englandsresan

Hela den första dagen på resan spenderades i London. Jag tyckte att det var bra att vi fick se den stora staden när vi ändå var så nära. Det är ju speciellt med alla gamla hus, bussar och taxibilar. Andra dagen så var vi på ett par gårdar som ägdes av en riskkapitalist. Han var väldigt mycket för att djuren skulle gå fritt osv. Men det var väldigt dålig ordning på hans gårdar ex. så var mycket av fodret dåligt. Så jag tror nog att djuren hade mått mycket bättre om de hade varit som på en vanlig gård med någon som skötte om det bättre. Den tredje dagen så var vi på en mer normal familjegård. Där hade dem köttjur och spannmålsproduktion. På den gården var det väldigt mycket bättre ordning och djuren såg ut att ha det bättre. Dessutom så var det riktigt bra väder så lantbrukaren vi var hos var på väg ut för att så. På eftermiddagen så var vi på rundtur på Sparsholt college. Sista dagen åkte vi mycket buss. Vi var i naturreservatet New Forest där det b.la. finns vildhästar.

Det som jag blev mest förvånad över vad att de inte verkade va så noggranna med sina gårdar. Ex. smittskydd verkade det som de aldrig hade tänkt på man fick gå runt lite överallt och det körde med skitiga maskiner på foderbordet osv. Dessutom hade dem väldigt enkla hus till sina boskap och de fanns väldigt mycket ströbäddar. Det var en väldigt intressant och lärorik resa. Jag tror inte att man hade fått se så mycket av landsbygden och gårdar om man inte hade åkt med skolan. Dessutom fick vi ju med lite storstad på samma gång men det räckte att vara där en dag.

Anders Karlsson NB13L

Englands och Sparsholt.

En mycket lärorik resa till England!

Vi fick se deras skola Sparsholt som var grymt stor. Det var jätte bra miljö, och djuren såg ut att trivas väldigt bra. Det var mycket intressant att se deras lokaler. Häst stallarna var det som jag tyckte var mest intressant. För dem var byggda på ett mycket smart och bra sätt. Det är något man kan ta med sig till dem andra Lantbruks skolorna i Sverige. Vi var även och kollade på deras stora maskinhall som var väldigt stor. Dem verkar ha bra koll och ordning på allt dem gör, och det är väldigt kul att se!

/Karolina Kjellberg

England

Vårt besök i England med klassen var väldigt positivt, stämningen var bra och alla hade ett glatt humör. Resan i England varade i fyra dagar med en massa studiebesök på olika gårdar uppdelat på dessa fyra dagar, det fanns mycket kunskap att ta till sig. Hela resan var noga planerad och vi var aldrig rastlösa. Det var en mycket trevlig resa med mycket god mat på skolan och trevliga människor som man stötte på i England. Hotellet vi bodde på i Winchester hette Premier inn och var väldigt fint, fräscht och erbjöd god mat.

Ett speciellt minne vi kommer att ha med oss i livet är att vår allra första resa blev till England, då vi besökte Londons alla affärer, gick omkring på gatorna, åkte tunnelbana och även den röda London bussen. Självklart så kommer man även att komma ihåg alla studiebesöken av allt man fick se och vara med om. Ett studiebesök som vi mest kommer att komma ihåg var när vi åkte till John Deere försäljningen och fick se olika modeller av traktorer och tröskor, få reda på lite ny och kommande teknik inom jordbruket.

Ett annat speciellt ställe vi besökte var Leverstoke Park. De hade mycket produktion utav olika slag, vinodling, eget slakteri och gårdsbutik, vildsvin, vattenbufflar (mozzarella), ute grisar, får, höns, angus och en egen förbrukning av kompost.

Naturligtvis så kommer alla studiebesöken att kommas ihåg då vi tyckte att alla olika studiebesöken hade något speciellt att komma ihåg och minnas.

Vi tyckte att resan var mycket nyttig och väldigt lärorik, en upplevelse som vi tycker att alla människor skulle få ta del utav. Vi är väldigt tacksamma över att ni har bidragit med pengarna så att vår klass fick göra denna fantastiska resa och att få ett underbart minne för livet!



Av: Sara Apell och Stina Adamsson, NB13L

Englands resan med klassen

Efter att ha anlänt till flygplatsen Heathrow i England den 16 Mars efter en trevlig flygresa började våran roliga skolresa. Vi började med att ta oss in till London med hjälp av tunnelbana som tog cirka 30 minuter. Väl framme i London fick vi fri tid och gick runt och kikade i huvudstaden. Vi åkte bland annat London eye, kollade på London bridge, Big ben och gick även runt på Oxford Street. Efter en dag i London åkte vi med en buss ut till Winchester, en liten stad några timmar utanför London. Vi bodde på ett väldigt fint och fräscht hotell som vi var mycket nöjda med. Första kvällen var alla väldigt trötta så det dröjde inte länge fören alla somnade.

Nästa dag startades med en trevlig hotellfrukost och sen så åkte vi med en buss ut till en av John Deere's försäljnings ställe. Där fick vi lyssna på en man som berättade om framtida projekt om märket John Deere, intressant! Efter de fick vi gå runt och kolla på olika maskiner, som traktorer och tröskor. Efter de studiebesöket begav vi oss mot Laverstoke park där vi kollade runt på massa djur som bufflar som dom använde mjölken till ost. Det fanns även får, höns och grisar på den gården. Vi åkte även till Sparsholt collage där vi åt middag, väldigt fin och stor skola med många olika byggnader och djur som var intressant och kolla på.

Näst sista dagen tog vi bussen ut till en man som hette Richard Ford där vi kollade på lite olika marker och även en flod. Intressant och kolla och se mer av England. Efter de besöket tog vi bussen vidare till ett företag som heter Ridley Rappa där dom sysslar med olika slag av stängsel. De visade några olika sätt att stängsla och ta ner stängsel på ett så snabbt sätt som möjligt med hjälp av fyrhjulingar. Sen åkte vi vidare igen till Sparsholt collage och åt mat. Sen vidare till en pub där vi spelade ett engelskt traditionellt spel som fungerar på samma sätt som bowling.

Sista dagen i England begav vi oss till en nationalpark som heter New Forest där vi bara kollade runt. Gick även på ett museum där man kunde se hur dom hade de där i förr i tiden. Kollade även på en massa hästar som gick runt helt lösa, roligt!

En otrolig lyckad resa som man sent kommer glömma! Lärorikt och intressant men framförallt en väldigt rolig resa tillsammans med klassen som har fört oss mycket närmare varandra.

Ett stort tack till nötkreatur stiftelsen Skaraborg!

Kristin Karlsson

Engladsresa

Den 15 mars kl 03.30 började den långa resan för lantbrukstvåorna till landvetter flygplats för att sedan hoppa på flyget vidare till England Heathrow.

Första dag när vi kom fram spenderades med en rundvandrig i london och titta på en stor teater som william shakespeare byggde upp. The Globe. Vi fick även egentid i london så vi fick göra saker som vi ville så som shoppa och titta på mer sevärdigheter.

Klassen var i England i 4 dagar och tittade runt på olika gårdar som Sparsholt College hade ordnat åt oss. Nästan som ett litet schema för vad som skulle hända under dagarna.

En dag var vi på en gård som hette Laverstoke Park. Dom hade en mängd olika djur så som vattenbufflar, vildsvin och vanliga lantbruksdjur. En liten bit utanför gården så hade dom en stor kompostsamling som dom sålde och sped ut på åkrarna som näring till grödorna. Laverstoke hade även en liten gårdsbutik som dom sålde olika varor som kommit från djuren. Allt från kött till glass och smör. Öven mozarellaost från vattenbufflarna. Ett eget slakteri och labratorium för att titta så allt dom producerade var ok att sälja vidare och utan bakterier och sjukdommar.

På eftermiddagen åkte vi till en annan sorts gård. En stor maskinstation som bara hade John deere maskiner som dom producerade fram. Vi fick höra på en föreläsning först om han som startade upp ett projekt om att komma med nya programeringar så man kan sitta inne vid datorn för att styra alla andra som är ute och kör på åkrarna. Klicka ut information och om det uppstått något fel. Efter föreläsningen så fick vi gå ut i maskinhallarna och titta på alla traktorer och maskiner och även köpa saker i affären.

Resan hem började den 19 mars kl 18.40 och var framme vid skolan igen vid 00.30 på fredag natt. Denna resa har varit väldigt inspirerande. Att få se hur man driver lantbruksgårdar i ett annat land och lite mer annolunda djur än dom vanliga lantbruksdjuren. Att bara få åka bort på en resa med klassen förde oss mycket närmare varandra som klass. Se andra miljöer och riktigt roligt att få utföra denna resa. Ritkigt tacksam över att jag har fått göra denna resa!

Elin Apell NB13L

Englandsresan

Vi åkte tidigt på måndag morgon den 16e mars från skolan med buss till Landvetter. Flyget gick klockan 7 på morgonen till Heathrow, när vi landade gick vi direkt ner i tunnelbanan och åkte till London. Där fick vi lite fri tid att bese oss på alla kända platser. På kvällen åkte vi till vårt hotell som låg i Winchester. Sedan besökte vi maskinhandlare och ett par gårdar, det var landskapet som var den största skillnaden tyckte jag, intill alla vägar var det häckar och det var ganska kuperat. Det var intressant att se växtligheten i markerna för man visste knappt vad som växte, vårbruket höll på medans vi var där, så dom var några veckor före oss i Sverige. Vi åkte tillbaka på torsdagen.

Simon Samuelsson